

waarom zit U buiten? Dat kan gevaarlijk zijn bij griep."  
Stroek keek verlegen naar zijn voeten. "Ik moest wat  
aan mijn huis doen," mompelde hij, en wees vaag naar de  
steen.

De dieren keken en stootten elkaar aan.

"Ik zie niks!" riep het muizemeisje.

"Klopt," zei de haas en tilde haar op zijn schouder.

"De bordjes zijn weg!"

Stroek knikte plechtig. "Komen er nooit meer op bok,"  
zei hij. "Kom binnen allemaal!"

"Want nog niet erg over."

"Warme melk met honing," zei de haas.

"Vlierthee," zei de haas.

"Een flinke portel," zei de haas.

"Droop," piepte het muizemeisje.

Stroek schudde zijn hoofd. "Dat heb ik allemaal niet in

huis."

"Morgen wij voor!" riep de haas bedrijvig. "Ga gauw

naar binnen. Wij zijn zo terug." En weg was hij al.

bedelijk gevolgd door de andere dieren.

Een uur later waren ze er weer. Met verende kracht

sliepten ze een enorme mand mee. Stroek, die voor zijn

steen zat te wachten, zag in de gauwheid fruit, een

dampende theedot, een paar flessen, een pot honing, en

dan zat er nog veel meer in.

"Alstublieft," zeiden de dieren pulzend en voldaan.

"Van harte beterschap," zei de haas hartelijk. "Maar