

"Als je niet meer weet waarom je kwaad bent, is het over," zei de vleermuis.

"Ja," zei de heks verbaasd, "het is over. Nou, dan ga ik maar naar huis." Ze stond op en sjokte in de richting van haar huisje.

"Wacht even, ~~1~~" zei de vleermuis. "Zou je niet even alles terugtoveren wat je in je woede hebt veranderd?"

"O ja, goed dat je het zegt," zei de heks en ze zwaaide ~~lusteloos~~ met haar toverstaf in het rond. Plaf! plaf! plaf! daar werd de molshoop weer een pad, de bosbessen werden bramen en de bramen werden bosbessen, de takken werden wormen, de stenen ~~werden~~ weer paddestoelen, en de denneappel werd weer een eekhoorn.

"Zo goed?" vroeg de heks, en toen de vleermuis knikte, sjokte ze weer verder. "Tjongejonge, wat ben ik moe," hoorde de vleermuis haar nog mompelen.

De dieren konden nu weer tevoorschijn komen, en nog diezelfde avond was er een feestje in het bos.

Een feestje ter ere van de vleermuis.